

## **Verlangen naar meer van Gods genade**

De profetieën en visioenen van Amos zijn vol van Gods oordeel over het onrecht onder zijn volk.. Helemaal aan het einde gekomen is er dan een uiterst verrassende wending: God gaat het vervallen huis van David herstellen. Waarom? Omdat Gods volk zich heeft bekeerd? Nee! Omdat God het niet laten kan genadig te zijn. Omdat Gods hart een Vaderhart is. Omdat Gods diepste verlangen is: mensen liefhebben en redden.

### **Herbouwen en planten**

Twee beelden worden gebruikt voor het vernieuwende werk van God. God gaat Davids huis renoveren.. Het wordt weer zo mooi als het ooit was (9:11; hoor de echo van 2 Sam.7:11-16) en ook andere volken mogen delen in het renovatie-werk van God (9:12). God gaat het volk weer planten in de eigen grond, zodat het kan gaan groeien en bloeien voor Hem (9:15). Het herstel wordt in aardse zegeningen uitgebeeld: overvloedige oogsten van druiven en andere vruchten; de oogst is zó overvloedig dat de zaaitijd alweer begint wanneer de oogst nog maar amper is binnengehaald (9:13-14).

### **Gods belovende spreken**

Gods belofte is een belofte van overvloed: Hij wil meer geven dan we denken. De onverbreekelijke heilsbeloften waarover Amos spreekt, zijn vervuld in de Messias: overvloed van genade voor héél de wereld (vergelijk Hand.15:16-18). Maar Gods beloften zijn nog niet uitgeput als ze vervuld zijn! De belofte van overvloed blijft ook na de komst van Christus gelden: het Koninkrijk van zijn liefde wordt gekenmerkt door de volheid van zijn Geest. 'Het Messiaanse rijk is een rijk van uitbundige zegeningen' (P. Lok).

### **Christus: Lam en Land**

In de nieuwtestamentische Kolossen-brief wordt dezelfde beeldspraak gebruikt: 'Nu gij Christus Jezus, de Here, aanvaard hebt, wandelt in Hem, geworteld en dan opgebouwd wordend in Hem, bevestigd wordend in uw geloof, zoals u geleerd is, overvloeiende in dankzegging' (Kol.2:6-7). We zijn eraan gewend om over Christus te spreken in het beeld van het Lam: 'Zie, het Lam Gods, dat de zonden der wereld wegneemt' (Joh.1:29). Maar hier wordt duidelijk dat Jezus ook het Land is. Door heel de bijbel heen wordt duidelijk dat God zijn volk brengt in het beloofde land! Christus is het Beloofde Land! Wil er sprake zijn van overvloed in ons leven, dan moeten we Christus niet alleen aanvaarden als het Lam, maar ook geworteld zijn in Hem als het Land. Hij is onze aarde. Hij is onze grond.

### **De overvloedige genade van Jezus voor zijn gemeente**

Wordt de vervulling van Gods onverbreekelijke heilsbelofte ook zichtbaar in onze gemeente? Is er sprake van overvloed? Of zijn we gewend geraakt aan een zekere mate van lauwheid? Zeggen we op grond van onze ervaring: 'Meer zit er niet in?' Gaan we er als vanzelfsprekend vanuit dat het wel goed met ons is omdat we Jezus Christus belijden als ons Lam? Kennen we Hem wel als ons Land? Als we verlangen naar meer (meer kracht, meer liefde, meer vergevingsgezindheid, meer genezing, meer van de Geest) dan is dat alleen maar op basis van de belofte van overvloed van genade die God in Christus door zijn Geest onder ons wil uitdelen. Gods genade is ons genoeg omdat Gods genade zo ongevoelbaar overvloedig is.

***Wat zou God erger vinden: dat we te klein denken van zijn genade of dat we van die genade te groot denken?***

### **Doorpraten**

- Wat betekenen de woorden 'Mijn genade is u genoeg' (2 Kor.12:9) als we ernaar verlangen om een voor God bloeiende gemeente te zijn?
- Herkent u in uw eigen leven een verlangen om (nog) meer van Gods genade te ervaren?
- Werpt aandacht voor het werk van de Geest in onze levens ons terug op onszelf?
- Kunt u voor uzelf concreet maken wat het betekent om in Christus geworteld te zijn?

### **Bijbelrooster: God belooft zijn genade**

- Ma. Jesaja 42 :1-7* (Om blinde ogen te openen...)  
*Di. Ezechiël 37 :1-14* (Ik zal mijn Geest in u geven, zodat u herleeft...)  
*Wo. Hosea 14:2-10* (Ik zal hen vrijwillig liefhebben...)  
*Do. Johannes 7:37-44* (Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien...)  
*Vr. 2 Korintiërs 12:1-10* (Als ik zwak ben, dan ben ik machtig...)  
*Za. Efeziërs 5:1-21* (Toetst wat de Here welbehagelijk is...)

***We moeten beseffen, dat, net zoals de grond alles is voor de plant, Christus ook alles is voor ons.***

*-Witness Lee-*

